

## Costa Rica, San José 2022-11-24

### Parken La Sabana (=savannen)

Första dagen riktigt framme i Latinamerika efter två resdagar och en återhämtningsdag. Sov bra. Ut klockan 9 och gick några kilometer till den stora parken La Sabana. Inte i sig finare än t.ex. Slottsskogen i Göteborg. Men andra växter och djur, och glädjen och stoltheten över att jag tagit mig själv hit. Jag gillar Latinamerika. Costa Rica är en bra start på resa, för landet fungerar väl och är delvis Europalikt. Jag hade en av årets hittills bästa dagar idag. Satt t.ex. och bara tittade på trädrötter helt närvarande och mådde bra.



1. Trädrötter. Satt bra och länge på en skön bänk. Damm med fåglar framför mig, en ekorre några meter till höger. Men rötter räckte fint för att må bra.



2. Vackra väldoftande träd med trumpetformade blommor, i La Sabana.



3. Svart fågel. Den här sortens fåglar sitter ofta i träd och sjunger vackert. Lite som kombination av och koltrast och stare, fast mer intressant sång. Men just det här exemplaret åt en brödbit uppblött i vatten när jag störde.



## Simón Bolívar Zoo and Botanical Garden

Tog taxi till nästa park. Taxichauffören var trevlig och pratade bättre engelska än jag spanska. 55 kronor. Jag uppskattar sällan djur i bur, men det här var ganska likt Djurens ark, inget kommersiellt ställe. Besöket blev en lugn promenad i tropisk skog med vackra fjärilar och lukter av mossa. Satt och mediterade och trivdes. Växterna var minst lika vackra som djuren. Efter parkbesöket gick iqt ganska kort väg hem. Köpte lunch och åt i park, och handlade sen kvällsmat, och kom fram till hotellet när det började regna.



4. Den här växten finns alltså på riktigt, i San José's botaniska trädgård.



5. Stor färgrik papegoja tittar på ekorrar som äter mat djurskötarna lägger ut. Dessa fåglar och ekorrar var inte i bur.



6. Röd växt ännu delvis utslagen. Mycket skön att ta på; hård och mjukt len.