

2022-12-01

## Mellandag i Ecuador

Lämnade tvätt på *lavanderia* på morgonen.  
Särskilt T-shirts som jag svettar ner snabbt.

### **Mitad del Mundo – Turistfälla och totalfiasko**

Dagsutflykt till *Mitad del Mundo* (världens mitt) vid ekvatorn, några mil norr om där jag bor.

Taxi dit. Chauffören trevligt pratsam och kunde formulera om sin spanska så den blev begriplig. Framme, en dryg timme senare, skulle han ha 4 dollar mer än bilens taxameter visade. Suck. Jag förvånad, men betalade utan gräl. Taxi är billigt här jämför med Sverige, speciellt korta sträckor.

*Mitad del Mundo* var stort utan mycket skugga, hade inte mycket att se, och glest med besökare. Däremot fanns ett otal bodar med krimskrams och tomma matställen. En ren turistfälla, och de som rekommenderar besök är kanske köpta.

Det stora fiaskot är att MdM byggdes för att erbjuda turister besök precis på ekvatorn. Men efter bygget visade nya mätningar att ekvatorn ligger 224 meter norr om där MdM hade byggt skrytmonument och ritat ut en gul ekvatorlinje. Vilket totalfiasko! Detta sägs inte till besökare.



1. Från monument mot linje, båda felplacerade

Jag lämnade turistfiaskot tidigare än planerat. Gick mot den riktiga ekvatorn, på vägren av bilväg delvis, mha egen utskrivna karta. Där! Vid den verkliga ekvatorn låg en liten restaurang specialiserad på grillade marsvin. Suck.

Tog billig buss på återvägen. Full och trång. Stannade överallt. Missade gå av på rätt hållplats, så fick ta taxi också. Restid hem nästan två timmar. Besöket var inte värt besväret!