

2022-12-10 Cusco (är en turistfälla)

Coricancha var Inka-folkets fantastiska tempel med väggar av guld i Cusco. Spanjorerna rev templet och använde materialet till sina egna byggnader. Bara lite grundmurar lämnades kvar från Inka-tider. Ovanpå de murarna byggde spanjorerna fula kyrkobyggnader. Nu säljer turistmedvetna Cusco det som Inka-attraktion. Mest tragiska rester av ett övergrepp, tycker jag. Kvarlämnade grunder och förövarnas överbyggnader får ni ingen bild av. Det var för dåligt.



1. Blomma på *Coricancha*-området.



2. Tre hundar i rad sover i skugga på en trottoar

Cuscos katedral är ganska ointressant utvändigt. Invändigt har kyrkan ett överlasta ihopplock av smaklös ful barock och senare kompletteringar. De hade fotoförbud, så jag kan inte visa kitsch, överdrifter, komiska statyer, staplar av plaststolar m.m. Mest märktes turistgrupper med högt talande guider. Jag stannade fem minuter. Inträdet på 110 kronor (40 soles) känns som bedrägeri mot turister.

De tre muséer jag besökte var inte intressanta, utan utmärktes mest av krukskärvor med text.

Sämst med centrala Cusco är dock försäljarna. Det går inte att sitta och läsa eller arbeta med en bok i en park, utan att avbrytas var tredje minut. Och när jag gick längs Stora torget fick jag fem erbjudanden från kvinnor som sålde massage, eller ”massage” under loppet av en (1!) minut.

Magsjuk var jag natten innan och efter besöken i katedral och museer. Sådant påverkar humör. Men omdömena står fast även nu med bra mage.

Cusco är för mycket av turistfälla för min smak!