

## 2022-12-12 & 13 Kris i Cusco

### 1212, måndag

Perus president *Pedro Castillo* avsattes och fängslades 7/12 i samband med försök att upplösa kongressen. Vicepresident *Dina Boluarte* tillträdde istället. Protester har sen tilltagit.

Uppe tidigt, checkade ut, och taxi till busstation. Skulle åka heldagsbussresa till *Titicacasjön*. På stationen fick jag veta att bussarna ställs in flera dagar framåt p.g.a. demonstrations-blockader. Det var en chock, för mig och andra turister där. Sen problemhantering kl. 8–14: På busstationen, en resesäljare, och på ett Internetcafé utan café. Köpte (med krångel) flygbiljett till *Lima* 22.30, bokade logi i *Lima*, med planen att därifrån sen resa vidare till *Bolivia* och *Titicacasjön*.

Sen lång väntan på flygplatsen från kl. 14. Jag fick tag på en bra sittplats som jag inte lämnade. Kunde checka in mig och stora väskan innan 20. Vid 20.30 utrymdes hela flygplatsen. Bara info på spanska med dålig ljudkvalitet i högtalarna. Vi skulle alla ut. Alla avgångar var inställda. Någon sa att demonstranter tänt eld på en dörr.

Jag fick jobba för att få incheckade stora väska. Ut i mörkret, med mycket poliser med sköldar och annan kravallutrustning. Hittade fultaxi till centrum, och vi gick mellan poliser till hans bil. Åkte till hotellet i Cusco som jag lämnat på morgonen, och tog två nätter till. Försökte avboka Lima-hotellet, men det var för sent.

Hade sen svårt att somna, trots kring midnatt. För stresssystemet hade varit igång så mycket.

Fick inse att jag omöjligt kan ta mig till *Puno* vid *Titicacasjön*. Meddelade hostellet där det. Tvingades även ställa in utflykten med båt på *Titicacasjön*, till vassöarna där *Uro*-folket lever. Nu kommer jag aldrig se det, vilket är en sorg.

### 1213, tisdag

Ut på stan för att ordna flera praktiska saker i samband med de påtvingande omplaneringarna.

Råkade ut för en extremt otrevlig servicekvinna som inte ens svarade på tilltal. Regnskur som jag fick vänta ut på trottoar under en balkong. ”Happy massage?” No, thanks! Igen. Kvinnliga prostituerade borde lära att ana homosexuella män. Tänkte negativa tankar om *Peru* en stund. Sen åt jag god tvårätters lunch och blev gladare.

Mycket demonstrationer i *Cusco*, särskilt idag. Det var många olika tåg. Nästan alla fredliga. Jag såg inget våld, och vandalisering en gång. Många poliser, men de verkade också sköta sig. Ljud från sådana där hemska tutor låter ständigt och de stör mig mycket; struntar i budskap då. Bara en minut innan jag tog fotot nedan såg jag vandalisering (mot en restaurang bl.a.) från just det här stora tåget, med mycket killar i, såklart. Där det står ”LIBROS” säljs begagnade böcker andra dagar. Jag har trivts där och köpt tre små.



1. Demonstrationen som var negativt undantag

Såg lite fotboll. Semifinal. Inte så intresserad, men ett VM-guld till Messi skulle kännas rätt.

Blev tvungen att avboka min logi på *La Cupola* i *Copacabana* i *Bolivia*. Det går inte ta sig dit. Där raderades min drömvecka vid *Titicacasjön*, vilket är en stor sorg för mig.