

2023-11-11 & -12

Ta mig till Latinamerika

Mitt "hemma" är obra – om någon vill veta
Mitt vardagsliv "hemma" känns obra, av många skäl, bl.a. inte: arbete, socialt liv, livsdrömmar. Sommarhalvår med ljus och natur går bra. Men ensamma vintrar mår jag mycket bättre borta. De med trivsamma vardagshemma, inser sällan att icke-positiva bostäder och vardagsliv finns.

Jag gillar vara borta, men ogillar transporter
Att sitta inklämd på fl*gplan i massor av timmar är en plåga. Bussar i Latinamerika som ofta inte går dit de skall är hemska, och gränspassager ... Jag avskyr transporter, men gillar vara på plats. Ordet "resa" är ofta oklart då, eftersom det kan uppfattas som: vara borta, transporten, båda dessa var för sig, eller båda kombinerat.

Val av resmål

Det blev för mycket, kände jag innan avresan. Min första tanke var en månad på Kanarieöarna i slutet av 2023. Där är ljust, varmt och behagligt. Sen läste jag flera böcker från Mexiko, fann att det inte var mycket dyrare och ändrade till det. Där borde jag sagt stopp. Mexiko och kanske en eller två grannländer i 40 dagar hade varit bäst.

Sen tänkte jag fel: Att när jag ändå är så nära, kan jag besöka fem centralamerikanska länder. Och åka buss på de sträckor där det går. Suck... Jag missade hur mycket förkrångel, risk och olust främst heldags busstransporter till och från *Tegucigalpa* med svåra gränspassager innebär. Utmaningar lagom för resurser är bra. Men årets resplan blev för mycket. Det kan bli bra ändå.

Nervös

Veckan innan avresan förberedde jag. Det är mycket att göra. Packa allt som måste med, skriva ut och spara rätt dokument, kolla saker. Jag var såklart nervös, det hör till inför resor. Jag klarar detta genom att skriva TODO-listor med småmoment och sen göra en uppgift i taget.

Stora dit-transporten var lite värre än annat
Det tog 33 timmar från jag lämnade min bostad tills jag checkade in på mitt rum i Mexiko. Värst var 17!! timmar sittande i samma fl*gplan som åkte omväg med mellanlandning. Gångplats men fullt. Första 14 timmarna hade den framför mig sitt ryggstöd bakfällt (hatar att det går!) och jag knäont trots Ipre. Sov bara ögonblick. Okul! Hjärnan fungerade mindre bra framme i *Cancún*. Och luften där kändes som våtbastu på badhus. Men jag klarade buss 1.30 till *Playa del Carmen*. Hittade login; nära buss och förberett med karta. Lyckligtvis satt ägaren i sin souvenirbutik på bv. Efter blandad spanska och engelska från båda fick jag mina efterlängta nycklar!

Rum i *Playa del Carmen*: Över medel

Enkelrum med egen toa och dusch. 6 nätter. Under 500 kr per natt. (billigare än EU, ja.)



Hotel a una calle del ado 5ta avenida

4,3 ★★★★★ (93) ⓘ

- + Läge centralt i PdC, 200 meter gång till hav.
- + Bra luft, med AC och fläkt och fönster.
- + Knappt något trafikljud eller liknande utifrån.
- + Rummet är stort och inte visuellt otrivsamt.
- + Kylskåp! 3/4-stort med stort frysack.
- Starkt ljud från vattenledningar mesta tiden, lite lyhört från trappuppgång, kylskåpsbrum. (Detta är bättre än genomsnitt för Latinamerika.)
- Ingen mikro (gasspis, som jag inte använder.)
- Tre ganska höga våningar upp och ingen hiss. (Går, men svettande, och får planera lite mer.)
- Internet fungerar ofta inte (inte min koppling till huset, utan högre upp). Annars lite långsamt.

Uppdaterat: 2023-11-13 autsim.se, tor@autist.se