

2023-12-12 & 13

Honduras och buss-elände

2023-12-12

Hela dagen i *Tegucigalpa*. Det gav inte mycket. Taxi med dyr dålig taxiförare, till konstmuseet som inte var sevärt. Centrala torget var inte fint. Satt en stund i katedralen. Inga parker. Taxi till hotellet, med taxiförare som hade svårt att hitta.

Mest bilar, men här gågata i centrum:



Från konstmuseets skulpturpark. Honduras själ?:



Kände obehag inför morgondagens bussresa. Bad hon i hotellreceptionen att boka en pålitlig taxi till busstationen kl. 07.20, vilket hon gjorde.

2023-12-13

Upp och tog bara kaffe av dålig serverad frukost. Stod utanför med stora väskan 07.15. Taxin kom inte i tid. Fick stressa in till hotellet två gånger och hon ringde igen. Taxi kom 25 minuter sent. Jag fick sådant stresspåslag jag velat undvika. Kom till *Tica* bussterminal i tid för att checka in.

De första fyra timmarna av bussresan gick bra. Utsikten var bättre än på förra heldagsbussen. Naturen var ganska fin med gröna berg. En del människor och djur sågs vid vägarna.

Vid gränsen Honduras – Nicaragua kom eländet. Blev först kollade innan gräsen och det gick bra. I *Nicaragua* fick vi först gå ur med all packning, stå på led i ett hus, och köra den genom röntgen. Nästa hus var själva gränskontrollen, och där blev vi fast i två timmar. Ticabuspersoneer gjorde sitt bästa för att hjälpa till. Det var Nicaraguas gränskontrollanter som var problemet. De plockade ut oss få som inte kom från *Centralamerika*, och vi fick stå på ett särskilt ställe i två timmar. Där utsattes vi för ifrågasättande förhör. För mig var det att jag uppgivet yrke författare. De miss-trodde det och krävde bevis. (Jag ges aldrig bra alternativ för ”Yrke”; inget ”Nej”, eller ens ”Lite av varje”.) De fick webbadress, och hade mer frågor och ifrågasättande. Lång väntan stående. De bestämde sig. Lite krångel. Mitt pass gav de tillbaka bland de sista, efter två timmar. Tanken slog mig att hela spektaklet kanske handlade om att gränspersonalen skulle ha mutor av Ticapersonal för att släppa in oss. Jag vet inte. Det var ett uruselt sätt för *Nicaragua* att presentera sig. Vulkanberg från bussfönster:



Bussen anlände till Managua försenad kl. 20. Jag tog taxi kort sträcka till hotell pga mörker. Checkade in och upptäckte att mitt rum inte låg i fina huvudbyggnaden, utan i annex en bit bort. Fult, dålig luft, WiFi-fungerade inte, inte kyl och mikro vilket jag bokat rum med. Jag var slut och orkade inte tjafsas då. Planerade för att hantera det morgonen efter. Fjärde värdelösa dagen i rad. Fint att resans första månad var bra.

Publicerad: 2023-12-14

Finns på: autsim.se tor@autist.se