

2023-12-16 & 17

Nicaragua: Managua

2023-12-16

Min bästa dag i Managua. Först Zoom-träff med *Föreningen Autisterna* på morgonen. På fm gick jag till utsiktsplatsen *Mirador Tiscapa*. Åt ena hållet utsikt över staden, Managuasjön och berg. Åt andra hållet utsikt över en sjö/vattenreservoar, *Laguna Tiscapa* som är en vulkankrater. Jag fann skugga, drack läsk och trivdes. Vackert:



Sen till bra köpcentrum där jag åt prissvärd lunch och handlade. Som vanligt var här 33 grader från kl. 12 och jag på rummet i stora sängen och AC.

Mitt hotell heter *La Posada del Arcangel*. Det finns flera hundra konstverk av bra kvalitet här i huvudbyggnaden. Mitt mående och funktion påverkas mycket av miljön, och här mår jag bra. Här är en av tre stora oljemålningar på mitt rum:



Välordnad bra frukost här varje morgon:



2023-12-17

Avslagen dag i Managua, men bättre än Sverige. Ut på förmiddagen med planen att gå till grönområde och sitta vackert i skugga och läsa på fm. Det misslyckades. Park ett avspärrad av poliser. Sen arboretum som skulle vara öppet, men var stängt. Gick till kyrkogård där jag varit innan, den var stängd idag med låsta grindar och vakt. Energin slut och jag svettig. Gick hem missnöjd.

Sen försvann några planlösa timmar på rummet. Eftermiddagen hade jag avsatt för att slutföra en svenska-uppgift vilket blev tråkigare än väntat. Tvingade mig ut till restaurang på kvällen, och åt tråkig kyckling utan ris till lite för högt pris.

Min helhetsupplevelse av Managua är: Godkänt. Hotellet med konst var mycket bra, och utsikten över kratern. Annars inte så mycket sevärt. Men inte helt ointressant och absolut inte obehagligt. De plågsamma bussgränspassagera till Honduras 10/12 och till Nicaragua 13/12 kostade mig energi jag skulle haft till bussutflyk(er) härifrån. Imorgon skall jag resa vidare till *Mexico City*.

Publicerad: 2023-12-17

Finns på: autsim.se tor@autist.se