

2023-12-22

Teotihuacán

2023-12-22

Idag var jag i *Teotihuacán* med dess pyramider. Området ligger 45 km nordost om *Mexico City*. Två timmar gå-metro-gå tunnel-metro-buss. Efteråt samma väg tillbaka. Det gick smidigt. Kollektivtrafik är mycket tydligare ordnad här än i *Centralamerika*. Bussen var en bekväm *Volvo*. Och är ett tunnelbanetåg fullt så kommer nästa kort efter ganska tomt; som bussen till *Masthugget*.

Teotihuacán var en stad som hade sin främsta tid 100–600 e.Kr. och sen övergavs kring 700. Det var långt före aztekernas tid (1300–), och spanjorerna med ”*Cortés vandalen*” missade av någon anledning att förstöra dessa pyramider.

Staden kan ha haft 200 000 invånare. Det som finns kvar nu är de stora religiösa byggnaderna. Störst är *Solpyramiden* med bas på 222 meter. Den var mäktig att gå mot från ingången:



Det var ganska mycket folk på västsidan av den. Försäljare av krimskrams störde också. De borde slänga ut månglarna från templet i Latinamerika! Men jag gick varvet runt *Solpyramiden*, och på östsidan var nästan folktomt:



Kaktus, för att det är Mexiko. Hörde *Morricones* filmmusik till ”Den gode, ...” lite i huvudet:



En av ganska många sovande hundar:



Månpyramiden från *De dödas aveny*:



*Quetzalcóatl-templet*s innergård:



Teotihuacán var sevärt, och jag hade en bra dag.

Köpte en friterad *quesadilla* på gatan för 11 kr. Godare än middagen för 225 kr igår. (Tre hade krävts för att bli mätt.) Poängen är att jag inte ser något samband mellan pris och smak här.

Publicerad: 2023-12-23

Finns på: autsim.se tor@autist.se