

2024-12-06, fredag

Sov någorlunda. Internet fungerar inte hela tiden på dåliga hotellet. "Hotellfrukosten" var urusel.

Ut för att göra nyttigheter och lite turistpliker. Först lite koll i närområdet. Inte så fint men autentiskt och gatumat som säljs till lokalbor. Gick sen till närmaste Metro-station och köpte ett turistkort. Provåkte sen. Det var jättepäckat och jag såg ingen annan turist. Testat i alla fall.

Då hjärnan fungerade hittade jag en "resebyrå". Besöket tog två timmar och blev dyrare än tänkt. Men jag gick därifrån med: Tågbiljetter till *Agra*, biljett till *Taj Mahal*, hotellnatt i *Agra* (behövde planera om till det), transport från station i *Agra* (onödigt), och fungerande SIM-kort. Bra allt!

Åt ogod billig lunch. Sen en medelmåttig park. Besökte en astronomisk anläggning av misstag. En jordekorre var intresserad av min ryggsäck.



Barn som går på hjul på lina ett par meter upp.



Indien: Delhi

Hittade efter felvägar en sökt marknad med apor.



Oftast när jag stannar för att navigera på telefon eller papper, eller bara tänka, börjar någon prata. Ofta någon som vill sälja, men även indier som gillar att störa folk som inte vill störas. Otureligt. Då kan jag inte orientera bra, utan går fel. Synd.

Tuk-tuk testade jag att åka tillbaka till hotellet. 30 minuter i fordonsköer med mycket avgaser. Kul att ha testat. *Tuk-tuk* (eller "auto rickshaw") är trehjuliga mc-fordon. Taxiversionen här är grön och gul. En cykel-rickshav till vänster.



Dålig bild, tagen från min tuk-tuk: Kvinna, litet barn, man, och sovande barn på 1 MC i trafiken.



Denna (pdf-)fil finns offentligt på: autsim.se
Uppdaterad: 2024-12-06
Torbjörn Andersson E-post: tor@autist.se