

2024-12-10, tisdag

Indien: Delhi

Idag hade jag bara vanliga indiska småproblem, och upplevde *Lotustemplet* och *Qutub Minar*.

Hotellfrukost kl. 8 väntande jag på till kl. 10... Åt sen lite dyr frukost på restaurang med utsikt. Där fanns en trevlig hund med ett viktigt arbete. Två gånger kom apor för att stjäla vår mat; då skällde hon mycket argt och skrämde bort dem. Hon tiggde bara en aning:



Lotustemplet är *Bahai*-rörelsens och utformat i vit marmor som en lotusblomma. Det ligger i en park och var stämningsfullt att sitta och titta på. Jag satt även inne i det och mediterade.



Qutub Minar (även Qutab eller Qutb) är en minaret som byggdes runt år 1200 av Delhis förste muslimska härskare (sultan). Minareten är Indiens högsta (72 m) byggnad byggd av stenar. Där fanns många ruiner och inte alltför mycket folk, så jag trivdes med att ströva omkring.



Negativt med Indien var att nästan alla kontakter med personal på hotell, turistrestauranger och ... allt, innebär att folk: Försöker lura en på pengar, inte håller vad de säger, och ljuger när det går. Ex: Hotellfrukost som ingår fanns ej idag, heller. Tuk-tuk förare begärde två-tio gånger priset. Middag för 500 rupies idag blev 1035 på notan. Hotellet skulle fixa värmen (17 gr. natt); kom ej.

Jag ser fram emot att lämna Indien imorgon. Här går för mycket energi till onödigt trassel. Ingen favorit för mig. *Taj Mahal* var fantastiskt, en del annat bra, och nyttigt att ha varit i Indien.

Denna (pdf-)fil finns offentligt på: autsim.se

Uppdaterad: 2024-12-10

Torbjörn Andersson E-post: tor@autist.se