

Kambodja : Siem Reap

Mina fem dygn i *Kambodja* var mycket lyckade. På denna sida samlar jag sådant som var intressant, men obehagligt eller äckligt i *Kambodja*. Så kan de som önskar lätt skippa det eländet.

Pol Pots Röda Khmererna som ledde *Kambodja* 1976–1979 med massmord och tortyr, var bland 1900-talets vidrigaste regimer efter Hitler. Landminor lades ut överallt under strider runt 1980-talet. Jag har aldrig sett så många enbenta; nästan bara vuxna män som varit pojkar då. Det finns ett museum, *The Killing Fields*, som en trevlig turistguide tipsade om, men jag avstod.

Buddhist-tempel-området som jag besökte 23/12 var helt magiskt fantastiskt. Men en del av ett religiöst konstverk stack ut och visas därför här.



Djur behandlades på sätt som berörde mig illa. Här panikslagna levande fåglar packade i burar. Storar bl.a. Till försäljning, som mat antar jag.



Magsjuka fick jag i Kambodja, efter att klarat Indien. Bara 13 timmar, men då intensivt. Det berodde säkert på hur de hanterar mat i landet.

Äcklet

Mat väljs, tillagas och förvaras ... annorlunda. T.ex. har jag ätit and tidigare, men se dem grillas med huvud och näbb kvar tog bort min matlust.

Här är en korg med fiskfiléer som stod i solen. De svarta prickarna är stora och små flugor.



Snäckor såldes billigt i smutsiga gatustånd, och såg inte aptitliga ut där. Jag testade och måste erkänna att de smakade bra av salt och umami. Väldigt lite kött i varje. Svårt att öppna dem utan en vass kniv och utan att riskera sina tänder.

Insektsmat såg jag som min plikt att testa. De såldes oljekokta som snacks i en del gatustånd. Här har jag lagt ut några på papper på rummet. Steklarna tog emot för de påminde om getingar. Gräshoppsbenen fastnade i tänderna. Ej trevligt.



Denna (pdf-)fil finns offentligt på: autsim.se
Uppdaterad: 2024-12-26
Torbjörn Andersson E-post: tor@autist.se